

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



## Vecht niet tegen het kwaad

“Het kan zijn dat je denkt dat je moet vechten tegen het kwaad. Ik zeg je dat je dat niet moet doen.

Je kan zien dat er kwaad bestaat. Zie het reëel en weet dat het echt is. Wees niet naïef door te zeggen dat het kwaad niet bestaat. Nee, het kwaad bestaat echt en de duistere kant van het leven is echt. Dat betekent dat je dat leert opmerken en dat je gevoel leert krijgen voor het kwade, wat het is, hoe het in elkaar zit en dat het kwaad een domme kracht is die in feite probeert zichzelf te bewijzen.

Maar jij hoeft niets te bewijzen. Als je goed bent, hoef je niets te bewijzen. Dan moet je alleen maar leren zijn gewoon wie je bent. Hoe je bent, probeer dat tot uitdrukking te brengen en dan zal je zien dat je daar steeds beter in slaagt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”  
(uit hoofdstuk 8: ‘Met jezelf bezig zijn’) © Mayil.com